

Lisbeth Andersen-Farmer - Hans Korsgaard - Jens Østergaard

Indhold

Velkomst af borgmester Peder Christian Kirkegaard
Prolog med digt af Jeppe Aakjær
Virksund i oldtiden
Slaget om Hjarbæk Fjord
Ørslevkloster
Hvalen Valborg
Fjandboerne og æ fywer
En sommeraften på Marens Patter
Fiskeriet før og nu

Virksund - med Limfjorden som bagtæppe

**De havde til dagen og vejen, Virksund-fiskerne.
Men så kom der en dæmning...**

Denne - og mange andre historier - om udefra kommende beslutningers konsekvens for Virksund og omliggende farvande, ønskes fortalt. Vi søger om støtte til at få disse historier frem med bogen.

Bogen udgives af Ivan Bertelsens Mindefond. Den er planlagt at udkomme primo april 2019.

Forfattere vil være Lisbeth Andersen-Farmer - Hans Korsgaard - Jens Østergaard.

Grafisk design: Leif Andersen-Farmer. Formatet vil være 21 x 21cm indbundet i hardcover omslag med 4-farvetryk på alle sider. Sidetal ca.150.

Første oplag vil være 500 stk. Anbefalet salgspris kr. 248

Et eventuelt overskud vil tilfalde Virksund Egnsmuseum

Kontaktperson: Hans Korsgaard Tlf. 2022 7737



Hans Schmidts maleri "Glibfiskere", gengivet med tilladelse fra Skive Museum.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive:

"Det er med stor glæde jeg erfarer, at Ivan Bertelsens Mindefond er ved at skrive en historisk bog om Virksund. Stedet rummer så meget historie og fortællinger helt tilbage fra oldtiden og op til nutiden. En historie om menneskene og deres tætte tilknytning til fjorden og livet ved fjorden. Jeg er meget taknemlig over, at gode kræfter har sat sig i spidsen for at skrive denne bog, - den bliver et vigtigt bidrag til fortællingen om et af Skive Kommunes smukkeste og mest interessante steder."

Museumsinspektør, arkivar Niels Mortensen, Skive:

Det er vigtigt at komme helt ud til kanten af historien. Virksund var indtil for 50 år siden såkaldt "udkant" samtidig med, at Virksund-boerne takket være fjorden havde let ved at komme ud i "den store verden". Også her er der masser af historie, der fortjener at blive fortalt.

«Uddrag fra kapitlet "Fjandboerne og æ fywer"»

Men tag ikke fejl. Beskedne og nøjsomme folk bøjer kun hovedet til en vis grad. Man kommer nemt til at tænke på St. Steensen Blicher's "Jyden han æ stærk og sej", hvor verset "Føst næ dær er nøe pofahr, kommer jyden ud å dar, men han goer ett ind igjen, fa de uhn, haj hå gjent hen." Således også med fjandboerne. Ikke mindst dem fra Virksund. På en sælsom måde, har Virksund-området ofte været i centrum gennem historien. Det var her, mange af de store vikingeflåder samledes før togterne til England og andre vestlige mål. Det var også her, et af de største miljømæssige slagsmål i nyere tid fandt sted: Slaget om Hjarbæk Fjord. Denne strid giver stadigvæk dønninger i lokalområdet.»